

Eşsiz Bir Meydan Okumaya Çağrı

**Bu Kitap Düşündüren ve Meydan Okuyan
Kur'an-ı Kerim Ayetlerini İçerir**

DR. ÖĞR. ÜYESİ

BAKRI BRIMOALSAMMAN



Eşsiz Bir Meydan Okumaya Çağrı

**Bu Kitap Düşündüren ve
Meydan Okuyan Kur'an-ı
Kerim Ayetlerini İçerir**

DR. ÖĞR. ÜYESİ

BAKRI BRIMOALSAMMAN

ostazbakri@gmail.com

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - İLAHİYAT FAKÜLTESİ



Eşsiz Bir Meydan Okumaya Çağrı

Dr. Öğr. Üyesi Bakri BRIMOALSAMMAN

Genel Yayın Yönetmeni: Berkan Balpetek

Baskı: Ocak 2025

Yayıncı Sertifika No: 49837

ISBN:978-625-5551-29-0

© Duvar Yayınları

853 Sokak No:13 P.10 Kemeraltı-Konak/İzmir

Tel: 0 232 484 88 68

www.duvar yayinlari.com

duvarkitabevi@gmail.com

İTHAF

Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmaktadır: “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a teşekkür etmez.” Bu sebeple her mü'mine lütufta bulunan, sayesinde ve nimetleriyle her güzel şeyi elde ettiğim Allah'ın Elçisi ve insanların Efendisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz'e nasıl teşekkür etmem. Allah'ın salat ve selamı O'na ve ailesine olsun, en güzel salat ve selamlar O'nun üzerine olsun.

Daha sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem ümmetinin kendi dönemindeki en büyük alim ve evliyası İmam, Şeyh Abdullah Siraceddin üstadım Hazretleri ve Şeyh Abdullah Siraceddin Hazretlerinin şahsi oğlu, zamanının eşsiz zatı Mühendis Şeyh Muhammed Muhyiddin Siraceddin Hazretlerine sonsuz şükranlarımı sunarım. Yüce Allah her iki muhterem zata merhamet etsin, kendilerinden razı olsun ve kendilerini benim adıma en güzel mükâfatla ödüllendirsin.. Kendileri bana öğretiler ve beni eğittiler.

Ve benim İlahiyatçı olmam için elinden geleni yapan babam merhum Sayın Hacı Muhammed Naci'ye ve muhterem anneme..

Sonra Sayın Hac Samir Altıncı ve oğlu Enes'e.. Allah onlardan razı olsun.

Sonu olarak, tasarladığım her projede yanımda olan, ihtiyacım olan her türlü desteęi bana saęlayan sevgili aileme.. Onlar olmasaydı bu kitap yayınlanamazdı...

MUKADDİME

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, en güzel dualar ve en eksiksiz selamlar Efendimiz Muhammed'e, O'nun aile ve ashabına olsun.

Ey Rabbim! Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yok. Sen her şeyi bilensin, hikmet sahibisin.

Soruya gelince: “Kur'an-ı Kerim'deki meydan okuma ayetleri nelerdir?”

Cevap genellikle şu şekildedir: Bunlar, Cenab-ı Hakk'ın kullarına Kur'an-ı Kerim'e benzer bir şey ortaya koymaları için meydan okuduğu ayetlerdir. Ya onun benzeriyle ya onun gibi on sureyle ya da onun gibi bir sureyle.. Ve bu cevap kesinlikle doğrudur. Ama bu kitapta Cenab-ı Hakk'ın kullarına meydan okuduğu başka ayetler de göreceksiniz... Bunu belirtmek istedim ve her ayetten sonra kısa bir açıklamaya yer vermek, okuyucunun üzerinde düşünmesine fırsat vermek, yorumlara dönüp müfessirlerin bu konuda söylediklerine dikkat çekmek istedim.

Bu kitaptaki amacım:

- Müminin bunu görmesi ve imanının artmasıdır.
- Gayrimüslimin iman eder ümidiyle okumasıdır. Çünkü içinde kimsenin yapamayacağı açık ve net meydan okumalar vardır.

-Ayrıca bu kitaptan amacım, herhangi bir nedenle İslam dinini terk etmek isteyen birisinin, aklının başına gelmesi ümidiyle bu kitabı okumasıdır.

Burada meydan okumanın bahsi geçen tüm ayetleri toplamadım, bazı ayetlerden bahsettim. Tüm meydan okuma ayetlerini bulmayı okuyucuya bıraktım.

Not: Kur'an-ı Kerim meali Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli tarafından kaleme alınan Feyzü'l-Furkân'dan alınmıştır.

Efendimiz Muhammed'e, O'nun ailesine ve ashabına, O'nu ananlar ve gafil olanlar O'nu anmayı ihmal ettiklerinde, Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun ve O'na kıyamet gününe kadar sonsuz esenlik versin.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

FATIHA SURESİ

1-) Allah-u Teala buyuruyor ki: *Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla*. Hamd(in övme ve övülmenin her türlü), âlemlerin (tek) Rabbi olan Allah'adır. (O) Rahmân'dır (dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir), Rahîm'dir (âhirette yalnız mü'minlere acıyıp mağfiret edecek olandır). Din gününün (âhirette hesap ve karşılık görme gününün) mâliki/hükümrânıdır. (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana (ibâdet ve itaatle) kulluk eder ve (her hal ve ihtiyacımızda) ancak senden medet umar/yardım dileriz. Bizi doğru yola (İslâm'a) ilet (İslâm ile yaşat). Kendilerine (lütfundan) nimet verdiğin kimselerin yoluna (ilet); (emirlerine âsi olmuş ve) gazaba uğramışların ve sapıtanların değil (Yâ Rabbi). (Âmin...) (1-7)

Cenab-ı Hak, Fatiha Suresi'ni şu sözlerle açtı: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. İmalatçının işinden biri de sanatıyla övünmektir..

"Şüphesiz O, Âlemlerin Rabbidir" diyen bir yaratık buldun mu?!

Pek çok insanın yaptığıının nihai hedefi, Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar etmektir. Onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, cevap veremediklerini görürsün!



BAKARA SURESI

2-) Elif, Lâm, Mîm. Bu, (öyle bir) kitaptır ki onda (ve onun İlâhî kelâm olduğunda) hiç şüphe yoktur. O, muttakîlere (Allah'ın emirlerine uygun yaşamak/aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere)doğru yolu gösteren (öğreten)dir. (1-2)

Cenab-ı Hak kullarına Kur'an-ı Kerim'in Kendi kitabı olduğunu, Yüce Allah'ın olduğuna dair meydan okuyor, bunda şüphe yok... (Elif lam mim. Şüphesiz bu Allah'ın kitabıdır.)

Ama ayeti kerime de şurada durursak: Bu, (öyle bir) kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'in içinde hiçbir şek ve şüphenin olmadığını anlıyoruz.

Hiç şeksiz, şüphesiz, eksiksiz, kitabının tam anlamıyla tamam olduğunu söyleyen bir insan buldun mu?!



3-) (Allah'ın birliğini, hâkimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp) küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları (başlarına gelecek ile korkutup) uyarsan da uyarman da onlar için birdir; (üzülme, bilesin ki onlar) inanmazlar. (6)

Eğer inanmayanlar bu yüce ayete dair anlayışımızı değiştirmek isteselerdi hepsi İslam dinine girerlerdi! Ama yapmadılar ve yapmayacaklar.



4-) Eđer kulumuz (Muhammed')e indirdiđimiz (Kur'ân-ı Kerîm')den Őpne ediyorsanız, (haydi!) siz de (aynı nitelikte) onun benzeri bir sũre getirin; eđer (“bu beŐer sŕzũdũr” diye iddianızda) samimi iseniz, Allah'tan baŐka bũtũn yardımcılarınızı da ađırın. Eđer bunu yapamazsanız, ki hibir zaman yapamayacaksınız yakıtı insanlar ve taŐlar olan, kâfirler iin hazırlanmıŐ ateŐten sakının. (23-24)

Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bugũne kadar hi kimse Kur'an-ı Kerim'in benzerini ortaya koyamadı ve hibir zaman da baŐaramayacak!



5-) Allah faiz (ile gelen)i mahveder, sadaka(sı verilen mal)ları da artırır. Allah (haramı helal sayan ve onda ısrar eden) nankör ve günahkârların hiçbirini sevmez. (276)

Faizciliğe dayalı sistemin zaman zaman başarısızlığa uğradığını, iflas ettiğini görüyoruz. Halbuki İslam'daki ekonomik sistem o kadar eksiksiz bulunur ki, bazı ülkeler İslam'ı din olarak kabul etmese de bu sistemi benimsemiş!



ALİ İMRAN SURESİ

6-) Sizden evvel nice olaylar (ve şeri'atler) gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da (peygamberlerini ve getirdiklerini) yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu (bir) görün. (137)

Bir yaratık, “Geçmiş kavimleri yok etti” deyip, hatta insanları kendi kaderlerini düşünmeye, başlarına gelenlerden ders almaya mı çağırdı?!



7-) Her nefis ölümü tadacaktır. (185)

Allah'ın varlığı konusu sana kesin delillerle açıklandıktan sonra eğer hala Allah'ın varlığını inkar edersen, o vakit senin için en büyük meydan okuma ölmemektir!

Bu kadar basit bir iş!

Ama bir gün öleceğini kesin olarak biliyorsun... Buna rağmen reddediyorsun, inkar ediyorsun ve kibirlisin!

Neden iman etmiyorsun?



NISA SURESİ

8-) Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar; titizlikle korunan muhkem/sağlam kaleler içinde olsanız bile! (78)

Madem Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar ediyor, işin tabii olduğunu, nefsin efendisi olduğunu iddia ediyorsan, o halde ölüm sana geldiğinde neden kendinden bu ölümü engelleyemiyorsun?!

Ne yaparsan yap, kendi isteğine rağmen öleceksin... O halde neden inanmıyorsun?!



9-) Onlar hâlâ Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (gönderilmiş) olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. (82)

Farklı dönemlerde ve kıyamet gününe kadar tüm okuyucularının üzerinde düşünmeye ve içinde herhangi bir farklılık, çelişki veya boşluk keşfetmeye çağrıldığı tek kitap hangisidir?

Evet... Bu kitap Kur'an-ı Kerim'dir!



11-) Ey insanlar! (Allah) dilerse, sizi giderir (yok eder ve yerinize) başkalarını getirir. Allah buna (hakkıyla) kâdirdir. (133)

Kim tüm insanları yok edip başkalarını getirebilir?! O, Yüce Allah'tır.



MAIDE SURESI

12-) **Bugün dininizi (hükümleriyle) kemâle erdirdim. (3)**

Sahibinin mükemmel olduğunu, yani sistemin mükemmel olduğunu iddia ettiği, İslam sistemi dışında bir sistem hiç buldunuz mu?!

Cenab-ı Hak, İslam dinini tamamladığını ve kemale erdirdiğini bildiriyor. Öyleyse onda kemale aykırı bir şeyler bulsunlar! Bunu asla başaramayacaklar.



ARAF SURESI

13-) Her ümmetin bir eceli (takdir edilmiş bir süresi) vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir, ne de bir an öne geçebilirler (tam vaktinde helak olup giderler. (34)

Eğer Cenab-ı Hakk'ın varlığını inkar ediyorsan, ölümünü bir dakika ertele!

Bazı insanların büyük bir projeye girdiğini ve bunu aktif olarak başlatmak istediklerinde fırsat bulamadıklarını görüyoruz. Çünkü ellerinde olmayan ölüm, saatler veya dakikalar önce başına gelmişti.

Eğer ölümünü projeyi açana kadar erteleyebilseydi, bunu yapardı!

Ama bunu yapamadı ve kimse de yapamayacak!



14-) Sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratan, (gönlü) onunla huzur bulsun diye eşini de o(nun özünden/cinsi)nden var eden O'dur. (Âdem) eşi (Havva) ile birleşince o hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı), bir müddet bununla geçti. (Gebeliği) ağırlaşınca ikisi de, Rableri olan Allah'a: "Eğer bize düzgün/kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki mutlaka şükredenlerden olacağız." diye dua ettiler. Fakat (Allah) onlara bir düzgün (çocuk) verince, (sonraki insanlar, Allah'ın) kendilerine verdiği (çocuk hakkı)nda O'na ortaklar koşmaya başladılar. Allah ise onların ortak koştuğu şeylerden yücedir.

Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olanları (Allah'a) ortak mı tutuyorlar?

(Allah'ın yarattıklarını yüceltip ilâhlaştırıyorlar, Allah'a yapılacak tâzimi ona yapıyorlar.) (O tapılanlar,) ne o (tapa)nlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine yardımları olur! (Ey mü'minler!) Eğer onları (müşrikleri) doğru yola (İslâm'a) çağırırsanız, size uymazlar. Onları ha çağırmissiniz, ha (çağırmayıp) susmuşsunuz, size karşı (durumları) birdir. (Ey müşrikler!) Allah'tan başka taptıklarınız, sizin gibi kullardır. Eğer, (onların ilâh olduğu hakkında) doğru söylediğiniz iddiasında iseniz, haydi onları çağırın da siz(in istekleriniz)e karşılık versinler! (189-194)

Bu ayetlerde Cenab-ı Hak, kendisinden nimet dileyen insanların durumunu açıklıyor ve eğer nimeti o insanın kendisine verirse, insanlar o nimeti Yüce Allah'tan başkasına mal ediyorlar! Hiçbir şey yaratmayan bir şeyi, nasıl Cenab-ı Hakk'a ortak koşabilirler?

Bırakın kendisine kulluk edenlere yardım etmek şöyle dursun, kendisine bile yardım edemeyen bir şeyi, nasıl Allah'a ortak koşabilirler ki?! Bahsedilen bu tapılanlar zayıf ve güçsüzdürler, peki onlara nasıl ibadet edilebilir?

Buradaki meydan okuma, bu kendisine tapılan yaratılmıştan bir şey ve yardım talep etmektir. Onlardan hiçbir fayda gördünüz mü?



TEVBE SURESİ

15-) (Ey müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de) sizden öncekiler gibisiniz. (Üstelik) onlar, kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çok idi. Onlar, (dünya malından) hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi, payınıza düşenle zevklenmek isteyip onların daldıkları gibi (o batağa) daldınız. İşte onların, dünya ve âhirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. (69)

Bizden önce gelen kavimlere bakın, sahipleri nasıl bizden daha güçlüydü... Ve bunun kanıtı, yaşadığımız ilerlemeye rağmen bu gizemi çözemedik: Bunu nasıl yaptılar ve nasıl inşa ettiler?!



16-) Bir sûre indirildiği zaman, o (münâfık ola)nlardan bazıları: “Bu hanginizin imanını artırdı?” der. (Oysa, her inen sûre) iman edenlerin imanını artırmış (kuvvetlendirmiştir) ve onlar (her inen vahiyle sevinip) müjdeleşirler. Kalplerinde (şüphe, küfür, şirk ve münâfıklık gibi) bir hastalık bulunan kimselere gelince, (o sûreler) onların murdarlıkları üzerine murdarlığı (küfürleri üzerine küfrü) artırmış ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir. (124-125)

Zalimlerin hakkı gördüğünü kendi gözleriyle görüyorsun, onların bunu görmesi onların kibir ve zorbalıklarını daha da artırıyor!



17-) Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratıl(ıp imtihana çekil)diklerini görmüyorlar mı? Böyle iken yine de (nifaklarından) tevbe etmiyorlar ve (bundan) ibret de almıyorlar. (126)

Mümin, kafirlerin veya başkalarının başına ne kadar çok musibet gelirse, o kadar Yüce Allah'a inanıp O'nun rızasını ve korumasını arayacaklarını zanneder. Ama onlar bir vadidedir, iman ise başka bir vadidedir... Bundan Cenâb-ı Hakk'a sığınırız.



YUNUS SURESİ

**18-) Yoksa: “Onu (Peygamber’in) kendisi uydurdu” mu diyorlar?
De ki: “Eğer iddianızda doğru iseniz, haydi onun benzeri bir sûre
getirin ve Allah’tan başka, gücünüzün yettiği kim varsa onları da
(yardıminıza) çağırın!” (38)**

Yüce Allah'ın varlığını inkar edenin, Kur'an-ı Kerim gibi bir sure ortaya çıkarması gerekir!

Eğer yapabilselerdi yaparlardı ve tüm dengeler değişirdi ama geçmişte, bugünde ve gelecekte bunu yapmaktan acizdirler!



19-) (Küfür ve inkârlarıyla) Rabbinin (azap) kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü âyet gelse bile, acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. (96-97)

Ayetleri gözleriyle görüyorlar ve Cenab-ı Hakk'ın hak olduğunu biliyorlar, fakat kibirli oldukları ve dünya hayatını ahirete tercih ettikleri için inanmayı reddediyorlar. Ta ki ahirette azabı gördüklerinde iman edecekler ve bu onlara fayda sağlamayacaktır. Çünkü dünya bir imtihan evidir, ahiret ise bir hesap evidir ve bir mükâfattır. Kişiden istenilen ise Cenab-ı Hakk'ın haberini görmüş ve şahit olmuş gibi kişinin gayba iman etmesidir. İnkarcılar ise azabı görmedikçe iman etmezler. Daha sonra bu dünyaya dönüp salih müminlerden olmayı istiyorlar, fakat Cenâb-ı Hak bize, eğer inkarcıların, dünyaya dönerlerse dalalet ve isyanlara döneceklerini bildiriyor.

Allah-u Celle Celaluhu buyurdu ki: “Ateş karşısında durdurulunca onların: “Keşke biz (dünyaya) geri döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalanlamaz ve inananlardan olurduk.” dediklerini bir görsen! Hayır, bundan önce gizledikleri (şirk, küfür ve isyan gibi) şeyler artık açıkça karşılıklarına çıktı(ğından böyle söylüyorlar). Eğer geri döndürülseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere geri dönerlerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancılardırlar.” (Enam 27-28))

Onların imansızlığı ne kadar şiddetli? Keşke tevbe edip iman etseler..



HUD SURESİ

20-) Yoksa onu (Kur'an'ı) kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki: “Öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri on sûre getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de (yardıma) çağırın; eğer (iddianızda) doğru kimseler iseniz.” Şâyet onlar bu dâvetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o (Kur'an), ancak Allah'ın ilmi (ve izni) ile indirilmiştir ve O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Artık müslüman (oluyor) musunuz? (13-14)

Cenab-ı Hak, inkarcılara ve nankörlere meydan okudu: Onları Kur'an-ı Kerim gibi on sure bulmaya, insanlardan ve cinlerden diledikleri kimseden yardım istemeye davet etti ama onlar bunu yapmadılar ve asla yapamayacaklar.



YUSUF SURESİ

21-) Ama sen, ne kadar istesen/üstüne düşsen de, yine insanların çoğu iman edecek değildir. (103)

Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi Allah'a inananların sayısını, inanmayanların sayısı ile karşılaştır. Göreceksin ki, inanmayanlar tüm çağlarda sayıca en fazladır. Bu şekilde bu yüce ayeti anlayabildik. Eğer inansalardı bu yüce ayeti anlayamayacaktık. Ama onlar inanmayı reddediyorlar, dolayısıyla bu ayeti ve onun benzerini anladığımızın doğruluğuna delil oluyorlar... Allah'a hamd olsun. Bize iman bağışlanmıştır, ve bu, bizim inandığımız şeye inanmaları için onlara bir davettir...



RAD SURESI

22-) (Durum böyle iken) her nefsin kazandığını görüp gözeten (yüce Allah) herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular. (Varlıkları yüceltip onlara bağlandılar.) De ki: “Onları isimlendirin (onlar necidirler?) Yoksa yeryüzünde (Allah'ın) bilmediği şeyi mi O'na haber veriyorsunuz?” Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi (söylüyorsunuz)? Hayır! (Hiç biri değil) doğrusu, inkâr edenlere düzenbazlıkları süslü (ve hoş) göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi (niyet ve ameline göre) sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. (33)

Yüce Allah'tan başkasına tapanlara diyoruz ki: Bu tanrıların isimlerini söyleyin ve onların böyle olduğuna dair bize delil gösterin!

Onlardan her biri kendine zarar ve fayda veremez, elini oynatamaz, hatta gözlerini bile kırpmamaz.. Peki ona nasıl ibadet edersiniz?!



İBRAHİM SURESİ

**23-) Öyle ki Allah'ın nimetini sayacak olsanız, sayamazsınız.
(Buna rağmen) doğrusu insan (yine de) çok zalim, çok nankördür.
(34)**

Allah'ın sana bahşettiği, artık alıştığın ve artık senin nazarında üzerinde düşünmeye bile değmediği nimetlerden birini saymaya çalıştın mı?

Bu su damlasının sana nasıl ulaştığını düşünürsen, Allah'ın sana olan büyük nimetini anlarsın.

Bir damla suyun, gökte bulunduğu andan sana ulaşana kadar geçirdiği olayları idrak edemezsin. Öyleyse onun yaratıcısını nasıl inkar edersin veya O'na gerçek anlamda nasıl şükretmezsin?!



HİCR SURESİ

24-) Muhakkak ki biz, ancak biz, hem yaşatır hem öldürürüz; biz (herkesin bıraktığı mülke) vâris olanlarız. (23)

Cenâb-ı Hak'tan başka, kendisi hakkında: "O, diriltebilir ve öldürebilir" diyen kimseyi gördün mü?

Efendimiz İbrahim (Aleyhisselam) Nemrut'a diriltmesi ve öldürtmesi için meydan okudu. O da iki adam getirdi, birini öldürdü, diğerini affetti ve böylece diriltilip öldürdüğünü iddia etti!

Bu, delile karşı bir oyun oynamış gibidir. Zira örneğin öldürdüğü bu adamı diriltmesi gerekmektedir.

Bunun üzerine İbrahim Efendimiz (Aleyhisselam) Nemrut'tan güneşi batıdan getirmesini istedi ve Nemrut hayrete düştü, bunu yapamadı.

Bunu Cenab-ı Hak'tan başka yapabilecek kimse var mı?



25-) Muhakkak ki o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz; şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. (9)

Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu yana, hatta bu saniyeye kadar birçok Müslümanın zayıflığına rağmen, Kur'an-ı Kerim'in tek bir harfini değiştirebilen var mı? Eminim ki, insanlık tarihinde Kur'an gibi on dört asırdan fazla muhafaza edildiğine emin olduğumuz hiçbir kitap yoktur. Ey Müslüman, Allah'ın Resulü'ne vahiy geldiğinden bu yana babalarının ve dedelerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu bilmek sana yeter. Buna şükürler olsun..

O halde inanmayanlara bak. Eğer onların elinde bugün bizim sahip olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den farklı, doğru bir nüsha olsaydı, bir an bile olsa, onu bize gösterip ve bizden, nasıl Kur'an'dan farklı sahih bir nüsha olduğu açıklamasını istemekte geri duracaklarını mı sanıyorsun? Bunu yapmadılar ve asla yapmayacaklar. Çünkü Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'in muhafazasını üstlendiği için bunu yapamayacaklarını biliyorlar. Gerçekten de elimizdeki nüshanın gerçekliğini kabul eden gayrimüslimlerden adil fikirli alimler bulacaksınız. Ve bu nüsha keşfedilen en eski nüshalara (hicretin birinci asrına ait) uygundur. İman nimetinden dolayı Allah'a hamd olsun.



NAHL SURESİ

26-) Allah sizi, hiçbir şey bilmezken annelerinizin karnından çıkarmıştır. Şükredesiniz diye size işitme (duyusu), gözler ve gönüller vermiştir. (78)

Cenin dünyaya geldiği ilk günlerde hiçbir şey görmez. Sonra görür, işitir ve konuşur. Bu ceninin yaratılışını Allah'tan başka kendisine isnad eden var mıdır?!

O halde kendine sor: “Sen de bu büyük nimetler olan işitme, görme ve kalp için Cenab-ı Hakk'a şükredenlerden misin? Yoksa sen nankör inkarcılardan mısın?” Eğer şükredenlerden isen şükürünü arttır, eğer inkarcılardansan iyice, dikkatlice ve uzun uzadıya düşün. Belki iman eder, Cehennemden kurtulur ve Cennete girersin.. Eğer bunu yaparsan seni tebrik ederim.



27-) Sizin yanınızdaki (dünyalıklar) tükenir, Allah'ın katındakiler bâkîdir (tükenmez). Sabredenlere mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeline göre vereceğiz. (96)

Bu Ayet-i Kerime'yi dikkatlice düşün... Ve en zengin insanlardan bazılarının servetlerinin büyük bir kısmını nasıl kaybettiğini düşün. Hatta bazen tüm servetlerini kaybediyorlar. Bu durum onların elinde olsaydı hiçbir şey kaybetmezlerdi ama işleri hikmetiyle yöneten bir Rabb vardır. Hazinesi dilediğine verir, dilediğinden esirger. Yüce Allah, eğer şükredersek, bize bir artış vadetmiştir. Şükredenlerden olmak ne güzel!



İSRA SURESİ

28-) De ki: “Andolsun ki (bütün) insanlar ve cinler, şu Kur’an’ın benzerini (yapıp) getirmek için toplansa, birbirine arka çık(ıp yardım et)seler yine de onun benzerini getiremezler.” (88)

Meydan okuma devam ediyor.. Bu kez Cenab-ı Hak, cinlerle birlikte insanlara da böyle bir Kur'an'ı ortaya koymaları için meydan okuyor. Hatta onlara ilk başta, ne şimdi ne de daha sonra bunu yapmaya muktedir olmadıklarını bildiriyor. Hayatında hiç böyle bir meydan okuma gördün mü?



KEHF SURESİ

**29-) İçinde hiçbir eğrilik bulunmayarak Kitabı, kulu
(Muhammed *Aleyhisselâm*)a indiren Allah'a hamdolsun. (1)**

Kur'an-ı Kerim'i indiren Cenab-ı Hak, kendi kitabının hiçbir farklılığı ve çelişkisi olmadığını alemlere açıkça bildiriyor. Aksine, bir kısmı onun diğer bir kısmını doğruluyor, bir kısmı da bir kısmına şahitlik ediyor. Onda hiçbir eğrilik ve hakka karşı olma durumu yoktur. Eğer onda en ufak bir eğrilik bulursan, onu söyle.. Ama onu asla bulamazsın. Çünkü o, Alim, Hakim, Aziz olan, geçmişi, bugünü ve geleceği bilen Allah'ın sözleridir...



MERYEM SURESİ

30-) Onlara apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman inkâr edenler, iman edenlere: “Bu iki topluluktan (mü’min ve kâfirlerden) hangisinin yeri daha iyi ve mevkii daha (muteber ve) güzeldir?” dediler. Onlardan önce nice asır(larda nice nesilleri) yok ettik. Halbuki onlar, varlıkça ve gösterişçe daha (muteber ve) güzeldi. (73-74)

Bugün medeniyetimize bakan herkes, daha önceki hiçbir medeniyetin ulaşamadığı bir seviyeye ulaştığımızı sanıyor. Ama Cenab-ı Hak, Yüce Allah'ın önceki asırlarda bizden daha zengin ve daha fazla serveti olanları helak ettiğine dikkat çekiyor. Bunu anlamak istiyorsan, bıraktıkları izlere, modern bilimin bunlar karşısında nasıl çaresiz kaldığına bak... O halde düşün ve unutma ki bilge insan, başkalarından öğrenendir!



TAHA SURESI

31-) Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanlar(ın hepsi) ancak O'nundur. (6)

Cenâb-ı Hak'tan başka, "Göklerde, yerde, ikisi arasında ve yerin katmanlarında bulunanlar O'nundur" diyen kimseyi buldun mu?



ENBİYA SURESİ

32-) (Resûlüm!) Biz, senden önce hiçbir insana, (dünyada) ebedî hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedî mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. (Sonunda) ancak bize döndürüleceksiniz. (34-35)

Eğer kendinin yaratıcısıysan, karar verenin kendin olduğunu düşünüyorsan ve Cenâb-ı Hakk'a inanmıyorsan Cenâb-ı Hakk'ın her canlı için takdir ettiği ölümü tatma... Bu kadar basit. Ama hiç kimse ölümden kurtulamadı, kurtulamıyor ve kurtulamayacak. Bu arada, Yüce Allah'ın varlığına inanmayabilirsin ama kesinlikle ölümün kaçınılmazlığına inanıyorsun. Öyleyse neden düşünmüyorsun, öldüren yani Yüce Allah'a neden inanmıyorsun?!



HAC SURESİ

33-) Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin: Sizin Allah'ı bırakıp da yalvar(ıp/tap)tıklarınız; hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez. İsteyen de âciz (kendisinden) istenen de. (73)

Bu ayetteki meydan okuma, her ne kadar insanın güçlü ve kibirli olduğunu iddia etse de insanın zayıflığını ve acizliğini göstermektedir!

Eğer Yüce Allah'ın varlığına inanmıyorsan, sıfırdan bir sinek yarat, yapamazsın değil mi?!

İkinci meydan okuma ise, eğer sinekler yemeğinden bir şey alırsa, o halde yemeği sinekten kurtar ve yemeği eski durumuna döndür!!

Yine yapamayacaksın, doğru mu?.. Cenâb-ı Hakk'ın kuvveti ve kudreti karşısında hepimizin ne kadar zayıf olduğunu gördün mü? Peki o zaman neden hepimiz Müslüman olmuyoruz?



MÜMİNUN SURESİ

34-) Allah, asla çocuk edinmemiştir. O'nunla birlikte başka bir ilâh da yoktur. (Olsaydı) o takdirde her ilâh kendi yarattığını (alıp) götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların yakıştırdıklarından (ve noksanlıklardan) uzaktır. (91)

Cenab-ı Hak, kendisinin bir olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, doğurmamış, doğmamış, eşi olmayan bir olduğuna insanların dikkatini çekmektedir. Eğer iki tanrının varlığını varsayarsak aralarında çatışma olur, biri galip gelir, diğeri mağlup olur. Peki mağlup olanın tanrı olarak nitelendirilmesi ne kadar doğru olur?



FURKAN SURESİ

35-) Elbette onlar (Kureyş müşrikleri ticaret için Şam'a giderlerken, önceleri halkına) felaket yağdırılmış olan o memlekete (yani Lût kavminin Sodom şehrine sık sık) uğramışlardı. (Acaba) onu (ibret için) görmüyorlar mıydı? Hayır! Onlar yeniden dirilmeyi ummuyorlar. (40)

Alimler terkedilmiş medeniyetin kalıntılarını araştırdığında sen, köy ve şehirlerden kaç tanesinin yıkıldığını, harap olduğunu gördün?! Bizim sonumuzu da onların sonu gibi düşünemez miyiz? Onların başına gelenler bize gelmeden önce Cenab-ı Hakk'tan korkmaya acele edelim.



36-) O (Allah)'dır ki iki denizi (birbirine) salmıştır. Bu(nlardan) biri tatlı, susuzluğu keser, Őu (diđereri) de tuzlu ve acıdır. (Allah) aralarına bir perde ve (karıŐmalarını) önleyen bir engel koymuŐtur. (53)

İçinde büyük bir mucize ve büyük bir ayet bulunan bir deniz gördün mü? Çok tuz bulunan tuzlu su ve çok tatlı olan tatlı sudan biri diđerine karıŐmadıđına göre bunu kim yapabilir? Evet; O, Yüce Allah'tır.



37-) İnsanı (nutfe olarak) sudan yaratıp da ona soy sop ve akrabalık bağı veren O'dur. Senin Rabbin her şeye kâdirdir. (54)

Aslımızı düşünelim! Biz bir nutfeden yaratıldık. Yaratılışının aşamalarını düşünmeni istiyorum. Nutfeden sonra alaka, sonra mudga, sonra cenin ve sonra doğdun ve sonra daha fazlası.. Lütfen sana hayat verene teşekkür eder misin?!



ŞUARA SURESİ

38-) Biz de onları (yani Firavun ve yandaşlarını, Mısır'daki) bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel/şerefli makam(lar)dan çıkardık. (57-58)

Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem), Musa Aleyhisselam'ın Mısır'da, Cenab-ı Hakk'ın mesajını Firavun ve kavmine tebliğ ettiği yerde O (Sallallahu Aleyhi Vesellem), o bölgenin hazineler içerdiğini nereden biliyordu?!

Dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de (bildiğim kadarıyla) bu bölge dışında bir bölgenin hazinelerle dolu olduğundan söz edilmiyor!

Oradaki alimler bugüne kadar hala paha biçilmez tarihi hazineleri keşfediyorlar!



NEMIL SURESİ

39-) (Resûlüm!) De ki: “Hamdolsun Allah’a, selam olsun O’nun seçtiği kul (peygamber)lerine. Allah mı hayırlı yoksa (müşriklerin) ortak koştukları (Allah yerine kendisine bağlılık gösterdikleri) şeyler mi?” Gökleri ve yeri yaratıp gökten sizin için su indiren kimdir? İşte biz onunla, sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz, gönül açan güzel bahçeler bitirdik. Allah ile beraber bir tanrı mı var?! Hayır! Onlar (haktan) sapan bir kavimdir. Yahut, yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada köklü (ve yüce) dağlar var eden ve iki deniz arasına bir perde koyan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır! Onların çoğu (bu gerçekleri) bilmezler. Yahut darda kalmışın, dua ettiği zaman isteğini karşılayan, kötülüğü/zararı aç(ıp gider)en ve sizi yeryüzünde hükümdarlar yapan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var?! Ne kadar sığ düşünüyorsunuz! Yahut o kara ve denizin karanlıkları (ve tehlikeleri) içinde size (ilerisi için) yol gösteren ve rahmetinin (yağmurun) öncesinde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var?! Allah, onların ortak koştukları (ilâhmış gibi bağlılık gösterdikleri) şeylerden çok yücedir. Yahut mahlûkâtı(n her birini) baştan yaratan, (öldükten) sonra onu (mahşerde diriltip aynen) iade edecek olan kimdir? Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var?! De ki: “Eğer (var diyor da) doğru (söyleyen) kimselerseniz delilinizi getirin.” De ki: “Göklerde ve yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. (Dolayısıyla onlar) ne zaman dirileceklerini de bilmezler.” Fakat âhîret hakkındaki bilgileri (gelen peygamberlerle) kendilerine hep ulaşmıştır. Ama onlar, bu hususta şüphe içindedirler. Hatta, onlar bu konuda büsbütün kördürler. (59-66)

Dünyadaki ağaçları kim yetiştirebilir? Dünya'yı uzayın ortasında yolunda kim sabit tutabilir? Kim, kim... Ve kim...? Allah'tan başka O'nun bunu yapabilecek kimse yoktur.



KASAS SURESİ

40-) Biz, (böyle) refahından şımarıp azmış (peygamberlerini ve ilâhî hükümleri tanımamış) nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri! Kendilerinden sonra ancak pek azı oturulabilecek halde kalmıştır. (Oralara hep) biz mirasçı olduk. (58)

Önceki uygarlıkların kalıntılarını düşün.. Saraylarını, evlerini, eserlerini.. Kendilerinden sonra evlerinde çok az yerleşim olduğunu fark edersin. Onlar gittiler, biz de bir gün gideceğiz.. Öyleyse ibret alabilir miyiz? ..



41-) (Resûlüm!) De ki: “Söyleyin bakalım? Eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar devamlı (karanlık) kılsa, Allah’tan başka, size ışık getirecek ilâh kimdir? Hâlâ (hakikatleri) işitmeyecek misiniz?” (71)

Gece uzun oldu ve şafağı bekliyoruz ama gelmiyorsa, güneş henüz doğmamışsa ve gece devam ediyorsa, günlük işlerimizi yürütebileceğimiz ışığı bize kim getirebilir?



42-) De ki: “(Yine) bana söyleyin bakalım, eğer Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar devamlı kılsa, içinde dinleneceğiniz bir geceyi, Allah’tan başka, size getirecek ilâh kimdir? Hâlâ (Allah’ın kudretini) görmez misiniz?” (72)

Biz dinlenip uyuyabilmek için güneşin batmasını sabırsızlıkla beklersek ama güneş batmazsa, bize dinlenebileceğimiz bir geceyi kim getirebilir?



ANKEBUT SURESİ

43-) Elif, Lâm, Mîm. İnsanlar (dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden, çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refah ile) imtihan edilmeden (sadece) "inandık" demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de (sıkıntılarla) imtihan ettik. Allah elbette (iman yönüyle) doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. (1-3)

Eğer bir kimse Allah'a inananların durumuna baksaydı, onların birçoğunun belalar, sıkıntılar ve fitneler içinde yaşadığını görürdü ki, bu da bu yüce ayetlerin delilidir.

Bunun hikmetlerinden birisi, doğru söyleyenleri yalancılardan ayırmaktır.



44-) Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.
(57)

Cenab-ı Hakk, işte sana, senden önce kimsenin yapamadığı, senin de yapamayacağın ve senden sonra da kimsenin yapamayacağı bir konuda meydan okudu. Senden istenen şey: Sadece ölmemek.



RUM SURESI

45-) Elif, Lâm, Mîm. Rumlar, (Arabistan'a) en yakın bir yerde (İranlılar'a) yenildi. Ama onlar (bu) yenilmelerinden sonra birkaç (3-9) yıl içinde onları yeneceklerdir. (1-4)

Bir savaşta mağlup olan bir milletin, birkaç yıl içinde kendisini mağlup eden millete karşı izzetini ve zaferini yeniden kazanacağını, Cenab-ı Hakk'tan başka kesin olarak kim söyleyebilir? Öyleyse düşün.



46-) Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? (9)

Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de bizden önceki medeniyetlerin bizden daha kuvvetli olduklarını, bizim inşa ettiğimizden daha çok anıtlar inşa ettiklerini bildiriyor. Sonra onlardan inkar edenlerin sonları azap ve helâk olmuştur. Öyleyse yaşananlardan ders alabilir miyiz? Her ne kadar bazı insanlar, mevcut medeniyetimizin en büyük medeniyet olduğunu düşünse de Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunun delili, şimdiye kadar geçmiş milletlerin medeniyetlerinin bazı sırlarını çözememiş olmamızdır. İyice bir düşün.



47-) Ölüden diriye, diriden ölüyü O çıkarır. Yeri, ölümünden sonra O diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi, siz de (kabrilerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız. (19)

Aziz ve Celil olan Allah'tan başka, "Bunu o yapar" diyen var mı? Bunların hepsi tanıklı ve gözle görülür ayetlerdir.



LOKMAN SURESİ

48-) (Allah,) o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi (yer) sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz, gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten (bitkiler) bitirdik. İşte bu(nlar), Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım O'ndan başkalarının ne yarattığını! Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. (10-11)

Eğer Allah'tan başkasına tapıyorsan, tapıtığının neler yarattığını bize göster?! Aksine doğru ve gerçek olan, tapıtığın varlığı senin yaratmandır! Eğer taştan bir puta tapıyorsan, onu yaratan sensin. Eğer Allah'tan başkasına tapıyorsan, o da senin gibi yaratılmış bir varlıktır. Senin onu tanrı yapmandan başka aranızdaki fark nedir? Halbuki o yaratık, seninle hiçbir farkı olmayan bir varlıktır.



49-) (Gemide giderken) onları, gölge yapan (dağ ve kara bulut)lar gibi dalga sardıđı zaman; (gönüllerinde bađlılık gösterdikleri putları atarak) artık dini yalnız Allah'a has kılarak (ihlasla O'na) yalvarırlar. Sonra (Allah) onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden (yalnız) bir kısmı, dengeli (mutedil ve dođru) yolu tutar. Bizim âyetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez. (32)

Allah'a inanmayan veya Allah'tan başkasına tapan birine sor: “Bir musibete veya fitneye maruz kaldıđında örneđin gemideymiş ve batmak üzereymiş gibi o anda kime dua ediyor ve kime yalvarıyorsun?”

Yine ona sor: “O belayı atlattıktan sonra neden eski geçmişine döndün?”



50-) (Kıyamet) saatin(in) ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru (dilediği miktar ve şekilde) O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) haberdardır. (34)

İşte meydan okuma şu: Yarınki programının ne olduğunu biliyor musun? Kaç kez, belki de binlerce kez bir şey planladın, ancak tüm planlarını alt üst eden bir şey oldu?

İkinci meydan okumaya gelince: Nerede öleceğini biliyor musun? Tefekkür et ve iyice düşün.



SECDE SURESI

51-) İinde hi Őpne olmayan (bu) Kitab'ın indirilmesi, âlemlerin Rabbi (tarafı)ndandır. (2)

Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından indirildiđine dair hibir Őek ve Őpne yoktur. Dolayısıyla O'nun yüce ayetlerinden veya sözlerinden herhangi birinde Őek veya Őpneye çağırın bir Őey bulursan, araŐtır ve sor. Aradıđını bulamazsın. Çünkü bu kitap, Aziz ve Yüce Allah'ın, içinde hibir Őek ve Őphenin bulunmadıđı kitabıdır.



AHZAB SURESİ

52-) De ki: “Eğer (Allah) size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese (bunlara engel olmak için) Allah’tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir?” Onlar kendileri için Allah’tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. (17)

Başına bir felaket geldiğinde kendine şunu sor: “Bunun başına gelmesini kim engelleyebilir?”

Eğer başına bir iyilik gelirse kendine şunu sor: “Sana iyilik getiren şans mıydı, yoksa bu iyiliği senin için isteyen, yönetici, bilge ve cömert bir yaratıcı mı vardı?”

Bu yüzden dikkat et, iyice ve derince düşün.



FATIR SURESI

53-) Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir (hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur) ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Eğer O dilerse sizi giderir (yerinize) yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a (göre) güç değildir. (15-17)

Allah'a inanmayanlar da dahil olmak üzere tüm insanların inandığı şey, ölecekleridir. Cenab-ı Hak bu ayette hepimizin fakir olduğunu, Cenab-ı Hakk'a her nefeste ve her zerremizle muhtaç olduğumuzu göstermektedir. İçimizdeki her zerre, Yüce Allah'tan kendisine varlık bahşetmesini ister. Bu konuyu sana basit bir şekilde açıklamak gerekirse şöyledir: Her saniye ne kadar havayı soluman gerekiyor? Kendine havayı kimin yarattığını sor. Dünya gezegenini insanlar için yaşanabilir hale kim getirdi? Yüce Allah'a ne kadar ihtiyacın var? Öleceksin ve Yüce Allah seni hesaba çekecek. O yüzden kendini o güne hazırla.



YASİN SURESİ

54-) Görmediler mi, onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler? (31)

Bu, bir önceki zamana dönmek isteyen, bu konuda araştırma yapan ve hayatını bu araştırmaya harcayan herkes için büyük bir meydan okumadır. Bu araştırmalar çok büyük paralara mal olduğu gibi ömrünü de bu araştırmalarla geçirir.

Bu meydan okuma, kıyamete kadar açıktır. Mesela Ad ve Semud kavmine dönebilir misin? Yoksa Firavun'a mı? Cevap: “Ne yaparsan yap, yapamazsın ve asla yapamayacaksın.”

Onlara geri dönmek için yaptıkları tüm araştırmalar başarı ile taçlandırılmayacaktır.



55-) (Bunca nimetlere rağmen) onlar, kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka (çeşitli) ilâhlar edindiler. *(Böylece Allah'ı bırakıp onlara tapınıp sığındılar, onlarla övünüp yücelik tasladılar.)* Oysa (o putların), onlara yardıma gücü yetmez. (Aksine) kendileri, onların (bakımı ve korunması için) hazır askerleri durumundadır. (Resûlüm!) Onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz. İnsan, bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o (küçük aklıyla bize) apaçık hasım kesildi. (O,) kendi yaratılışını unutarak bize misal getir(meye kalkış)tı: “Şu kemikleri, hem de çürümüşken, kim diriltecek?” dedi. (Resûlüm!) De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilendir.”

(Buna imanımız kesin olmakla beraber bunun misalini tabiatta da açıkça görmekteyiz ki toprağa giren tane başak, tohum ağaç olma, rahme düşen sperm de insan olma yolundadır. İşte böylece toprağın altındaki çürümüş gözüken insan da ebedî âlemde, ilk yaratan tarafından, tekrar var edilecektir.) Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran O'dur. Şimdi siz ondan (çakıp) ateş yakıyorsunuz (düşünebiliyor musunuz)?

(Çöl Arapları'nca bilinen Merh ve Afar denilen iki ağaç vardır ki yemyeşil suları akarken bunlardan Merh'i Afar'a çakmak taşı gibi sürtünce ateş çıkarır. Yine kuru topraktan yeşil ağacı, yeşil ağaçtan da yanınca kızıl ateşi çıkaran O'dur. Böylece yüce Allah yaktığımız ateşin oksijenden, oksijeninin de yeşil ağaçtan olduğunu altıncı asırdan haber vermiştir. Aynı zamanda bu yeşil ağaçtan ve bitkilerden aldığımız oksijenle, besinlerden aldığımız karbonun vücudumuzda yanmasıyla da enerji sağlamaktayız.) Gökleri ve yeri yaratan (Allah), onlar gibisini yaratmaya (âhirette diriltmeye) kâdir değil midir? Elbette (kâdirdir). O (her şeyi) yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece “ol” demektir. O da hemen oluverir. O halde, her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi (kudret) elinde bulunan (Allah')ın şânı çok yücedir. Siz ancak O'na döndürüleceksiniz. (74-83)

Seni bir nutfeden kim yarattı? Sonra insan oldun ve Allah'ın varlığını inkar edene kadar Allah'ın varlığını tartıştın, Allah korusun.

Bu konuda Allah'tan korkmuyor musun?



ZÜMER SURESİ

56-) Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara, belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. (Onu) hiçbir eğriliği olmayan (pürüzsüz) bir Arapça Kur'an olarak (indirdik). Böylece, "ona uygun yaşa(yıp inkârdan ve şirkten sakın)sınlar" diye. (27-28)

Bu Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın sözüdür ve O'nun yüce kitabıdır ve içinde birbiriyle çelişen hiçbir şey yoktur. Aksine hepsi birbirini tasdik etmektedir. O halde, istersen Kur'an'da şüphe veya kusur isnat edebileceğin şeyler araştır. Ama bunu bulamazsın. Çünkü bu, Hikmet sahibi, her şeyi bilen Allah'ın sözüdür.



57-) Andolsun ki eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, elbette: “Allah” diyecekler. De ki: “Öyleyse bana söyleyin. Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah’ı bırakıp yalvardıklarınız (başına toplanıp sığındıklarınız), O’nun bu zararını (benden) giderebilirler mi? Yahut (Allah), bana bir rahmet (bir iyilik) dilese, onlar O’nun rahmetini alıkoyabilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak O’na güvenip dayanır(lar).” (38)

Eğer Allah bana zarar gelmesini istiyorsa, O’ndan başkası beni bu zarardan kurtarabilir mi?

Eğer Allah benim için merhamet dilediyse, bu merhametin bana ulaşmasını başkası engelleyebilir mi?

Allah'a iman nimetinden dolayı, Allah'a hamd olsun.



MÜMİN SURESİ

58-) Sizi (atanız Âdem'i) topraktan, sonra (ayrı ayrı) sizi bir meni(deki sperma)dan, sonra alakadan yaratan; sonra bir bebek olarak (sizi dünyaya) çıkararak, sonra yiğitlik çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O'dur. İçinizden kimine de (yiğitlik ve ihtiyarlık çağından) önce ölüm geli(p çata)r. Kiminizin ömrü (belli) bir vadeye kadar uzatılır. (Allah bunları) düşünesiniz diye (yapmakta)dır. (67)

Yaratılışını düşünmüyor musun? Allah seni nasıl yarattı ve daha iyi hale getirdi? Yaratılışının aşamalarına, gençliğine, sonra (eğer yaşarsan) yaşlılığına, sonra da ölümüne kadar bakmıyor musun?



59-) (Allah) size, (kudretine ait) âyet (ve delil)leri gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyet (ve delil)lerinden hangisini inkâr edersiniz? (81)

Etrafında olanı görmüyor musun? Etrafındaki her şey Aziz ve Celil olan Allah'ın âyetlerindedir. Öyleyse bunların herhangi birini inkar edebilir misin? Şöyle diyen kimseye Allah mermahmet eylesin:

Acaba Allah'a nasıl isyan ediliyor veya nankörler O'nu nasıl inkar ediyor?

Halbuki her hareketin, her dinginliğin her zaman bir tanığı vardır.

Ve her şeyde O'nun bir olduğunu gösteren bir âyet vardır.



FUSSİLET SURESİ

60-) Onlar, Kur'an kendilerine geldiği zaman, nankörlük etmişler/küfre sapmışlardır (dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır). Halbuki o, cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden, ne de arkasından (hiçbir şekilde) batıl ona yaklaşamaz (ve onu bozamaz). O (Kur'an), hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye (hamde) layık olan (Allah) katından indirilmedir. (41-42)

Kendine şunu sordun mu: “On dört asırdan fazla zaman önce indirilen bir kitabı Müslümanlar nasıl okuyor?” Din düşmanlarının var güçleriyle onu değiştirme çabalarına ve Müslümanların zaaf içinde yaşadığı dönemlere rağmen, bu Kur'an-ı Kerim'in tek bir harfi dahi değişmemiştir. Zira Cenab-ı Hak tüm insanlara onu koruyacağını ve hiç kimsenin onu herhangi bir şekilde değiştirmesine izin vermeyeceğine dair meydan okumuştur.



61-) (Resûlüm!) De ki: “Söyleyin bana eğer o (Kur’an) Allah katından ise ve ardından siz de onu inkâr etmişseniz, (böyle haktan) uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir?” (52)

Kendine şu soruyu sormaya ne dersin: “İslam'ın gerçek din olma ihtimali var mı?” Cevap: Evet, mutlaka ihtimal vardır ve bu ihtimal de sendedir elbette.. Mü'min de ise İslam kesinlikle hak dindir. Öyleyse neden bu ihtimalin hakikat olduğunu düşünmüyorsun? Bu nedenle Cenab-ı Hak bu ayete dikkatini çekiyor ve sana diyor ki: “Eğer bu Kur'an Allah'ın kitabıysa -ki öyledir- ve sen onu inkar ediyorsan, neden sonucunu düşünmüyorsun?”



DUHAN SURESI

62-) Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri (oyun ve eğlence olsun da) “oynayalım” diye (boşuna) yaratmadık. Onları, ancak hak (gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye) ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. (38-39)

Hiç bilge bir insanın boşuna bir şey yaptığını gördün mü? Peki bu şey göklerin ve yerin yaratılışıysa ne dersin? Hakim olan Cenab-ı Hakk'ın, gökleri, yeri ve milyarlarca gezegeni boşuna ve hiçbir fayda sağlamadan yaratabileceğini mi sanıyorsun? Yüce Allah bundan büyüktür.



AHKAF SURESİ

**63-) (Resûlüm!) De ki: “Allah’ı bırakıp
taptıklarınıza/yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı?
Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların
gökler(in yaratılışın)da bir ortaklığı mı var? Doğru
söyleyerseniz, haydi bana (varsa) bundan evvel indirilmiş bir
kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin!” (4)**

Allah'ın dışında tapmış bunlar, yerden bir şey mi yarattılar, yoksa onların göklerde bir payı mı var?

Bu soruyu cevaplayabilir misiniz?



VAKIA SURESİ

64-) (Rahimlere) döktüğünüz meniye (onun insan olmasına) ne dersiniz? Onu (bir insan olarak) siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir (ve vaktini tayin) eden biziz. Sizi (öldürüp veya helak edip yerinize) benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir âlem (olan âhiret)te yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. (58-61)

Cenab-ı Allah'ın senin bedeninde ondan nesiller yarattığı hayat maddesini hiç düşündün mü? Sen mi o hayat maddesini yarattın yoksa onu yaratan Yüce Allah mı? Bunu düşün...



65-) Hele (can) boğaza gelince, O vakit siz, (ölenin yanında) bakıp durursunuz. Biz, ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer (kıyamette dirilip) hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğru iseniz, o (çıkmakta olan can)ı geri çevirseniz ya! (83-87)

Ruh boğaza ulaştığında ve bu kişinin dünyasını terk etmesine dakikalar veya saniyeler kaldığında, Cenab-ı Hak sana meydan okur ve şöyle der: “Eğer hesap ve hesap gününe inanmıyorsan, o zaman ölümünden sonra ona ruhunu geri ver!” Böyle bir meydan okuma gördün mü? Eminim ki bu mümkün olsaydı sevilen sevdiğini kaybetmezdi, aziz bir sevgiliyi kaybetmezdi, millet büyüklerini kaybetmezdi. Ama kesin olarak biliyorsun ki ölümden dönmek mümkün değildir.

Bazı doktorların kalp çalıştırma konusunda yaptıklarına gelince, bu ölümden dönmeyi içermiyor. Sadece bu mesele geçicidir ve kalıcı değildir. Delil şu ki onlara şunu söylüyoruz: Eğer bir kişi ölürse ve doktorlar da onun öldüğüne karar verdiyse şimdi onu hayata döndürün... Ve bunu kimse yapamaz...



İNSAN SURESİ

66-) Hakikaten insan(ı yaratmamızdan önce) üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki, henüz (o vakitlerde insan daha yaratılmadığından), anılan bir şey değildi. (1)

Yüzyıl önce bu dünyada bir anın var mıydı? Burada mıydın? Kimse tarafından tanınıyor muydun? Sana varlık veren, bu dünyaya gelmeni sağlayan, sana bu dünyada isim, mevki ve rütbe veren, seni insanlar arasında meşhur ve tanınmış kılan kimdir? Bunu düşünmüyor musun? O, âlemlerin Rabbi, Yüce Allah'tır.



MÜLK SURESİ

67-) Yedi göğü birbiriyle uyum (ve uygunluk) içinde yaratan O'dur. Rahmân'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak! (Orada) hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözü(nü), tekrar tekrar çevir. O göz (aradığı kusuru bulamayıp) yorgun ve eli boş olarak sana döner; artık aciz kalmıştır. (3-4)

Göklerin yaratılışına bak, onlarda en ufak bir kusur veya noksan görüyor musun? Düşün, tefekkür et ve gece gündüz ona bak... Cevap: Onda en ufak bir kusur bulamazsın.



İÇİNDEKİLER

İthaf	2
Mukaddime	4
Fatiha Suresi	6
Bakara Suresi	8
Ali İmran Suresi	13
Nisa Suresi	16
Maide Suresi	21
Araf Suresi	23
Tevbe Suresi	27
Yunus Suresi	31
Hud Suresi	34
Yusuf Suresi	36
Rad Suresi	38
İbrahim Suresi	40
Hicr Suresi	42
Nahl Suresi	45
İsra Suresi	48
Kehf Suresi	50
Meryem Suresi	52
Taha Suresi	54
Enbiya Suresi	56

Hac Suresi	58
Müminun Suresi	60
Furkan Suresi	62
Şuara Suresi	66
Neml Suresi	68
Kasas Suresi	71
Ankebut Suresi	75
Rum Suresi	78
Lokman Suresi	82
Secde Suresi	86
Ahzab Suresi	88
Fatır Suresi	90
Yasin Suresi	92
Zümer Suresi	96
Mümin Suresi	99
Fussilet Suresi	102
Duhan Suresi	105
Ahkaf Suresi	107
Vakıa Suresi	109
İnsan Suresi	112
Mülk Suresi	114
İçindekiler	116

*** Dr. Öğr. Üyesi Bakri BRIMOALSAMMAN:**

***Türkiye’de Akademisyen.**

*** Kendi döneminde Ümmeti Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) önde gelen en büyük alimlerinden ve eviyalarından Şeyh Abdullah Sıraceddin Hazretleri’nden (Allah kendisinden razı olsun) kendi döneminde icazet almıştır.**

***Arap Dili ve Edebiyatında Doktorası bulunmaktadır.**

*** Ezher Üniversitesi’nden mezundur.**

*** 28 yıllık eğitim ve tebliğ deneyimi mevcuttur.**

*** Çalışmalarından:**

*** Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Sünnetlerini ihya etmek**

*** Şeyh Abdullah Sıraceddin Hazretleri’nin (Allah kendisinden razı olsun) bilimsel eserlerini tahkik etmek**

***Mutlu Hayatın Sırları**

***Gurbet Şiir Kitabı**

***Güvende Yaşamak İçin**

***Arapça 400 Cümle (Arapça, Türkçe, İngilizce)**

***Arapçayı Kolaylaştıran Kalıplar 150 Kalıp (Arapça, Türkçe, İngilizce)**